



Nieuwsbrief 98, zomer 2022

Beste partners, bidders,

Het is maar net welke verhalen je hoort: God is weg uit Nederland, christenen zijn een minderheid maar ook: mensen gaan op zoek naar zingeving en vinden God, en de Geest spreekt door dromen heen. Gewoon, in Nederland! De Geest van God werkt, in gewone mensen, gelovigen die God vertrouwen en Hem centraal stellen. Mensen zoals jij en ik.



Met Europese StudentLife leiders in gesprek. "Hoe is het tussen jou en God?"

Albanië: conferentie leiders StudentLife in Europa

Heiko vloog naar Tirana voor een Europese conferentie met de leiders van StudentLife. Het doel was ontmoeten, leren en inspireren. Automatisch ga je dan vergelijken. Heiko is dankbaar voor het Nederlandse studentenwerk, met veel aandacht voor discipelschap en de inzet van studenten zelf. De oorlog van Rusland met Oekraïne heeft erg veel impact op het werk van Agapè in Europa, niet alleen in Oekraïne zelf, maar ook in de landen eromheen, zoals Finland, Estland, en Polen. Er zijn collega's uit Oekraïne die op dit moment in de oorlog vechten en hun medestrijders vertellen dat er voor hen gebeden wordt. Andere collega's zijn met verwondingen thuis gekomen. Dan komt het wel erg dichtbij! Heiko zag en hoorde het in Tirana: de wereld is veranderd.

Dank God voor een goede Europese conferentie en bid dat StudentLife leiders elkaar zullen versterken om studenten in Europa te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bid voor vrede in Oekraïne.

5 IN FOCUS

Ik bid dat deze vijf mensen Jezus persoonlijk leren kennen:

1.
2.
3.
4.
5.



ZaaiGoed: leren getuigen

Samen met collega Ruud gaf ik -Agnes- een [ZaaiGoed](#) training in Harderwijk, aangevraagd door een interkerkelijke stichting. Het doel van de training is dat christenen op een laagdrempelige manier van hun geloof gaan getuigen, op een manier die bij hen past. De cursisten oefenen veel en bidden dagelijks voor vijf mensen die God nog niet persoonlijk kennen. Een cursist schrijft: *Ik vond het heel leerzaam om te ontdekken waar de ander staat in zijn geloofsreis en ik ben enthousiast geworden om geloofsgesprekken aan te gaan. Ik zie ook kleine mooie dingen gebeuren!*

Op dit moment loopt er nog een training in Dordrecht, in samenwerking met Missie Dordt. Ik zie hier mensen die ik nog ken van vroeger, toen we in Dordrecht woonden. Zij zijn nog steeds bezig om stadsgenoten te helpen en met God bekend te maken.

Dank God voor 4 ZaaiGoed trainingen dit seizoen. Bid voor contacten met kerken die hulp vragen bij getuigen.

StudentLife Nijmegen

Afgelopen collegejaar is Heiko bijna wekelijks in Nijmegen geweest om daar StudentLife op te zetten. In september is hij met één student gestart. Inmiddels zijn er ruim 10 betrokken studenten, gaan studenten 2 keer per week op de universiteit gesprekken aan met medestudenten, zijn er een tiental vervolcontacten met studenten die interesse hebben in God, en gaan we mogelijk vanuit Nijmegen ook een andere stad helpen om te starten met StudentLife.

In juni was er weer een bijzonder moment. Een stel uit Colombia, die hier op vakantie is en toevallig(!) in de kantine zit te eten, wordt aangesproken. Zij was wat van God afgekeerd en werd duidelijk geraakt in het gesprek. De studenten hebben voor haar gebeden. Bidden jullie mee dat er meerdere studenten tot geloof komen? En bidden jullie mee voor de plannen, die deze maand door de studenten worden gemaakt voor volgend collegejaar?
Dank God voor zijn zegen over StudentLife en in het bijzonder in Nijmegen dit jaar!

Culemborg

Wat genieten we toch van ons huis, de plek waar we wonen en het plaatsje Culemborg! Bij een wandeling door de wijk komen we langs (de huizen van) diverse gemeenteleden, dat gebeurde in Tilburg niet. Heiko knapt via stichting Present tuintjes op bij ouderen -hij hielp een vrouw van 104, die naar eigen zeggen *Nog te jong is voor een traplift* en Agnes geeft Nederlands aan 10 leergierige Oekraïners.

Dank God voor ons fijne huis en de contacten in wijk en kerk. Bid dat we God mogen laten zien door onze woorden en daden.

*Bedankt voor jullie partnerschap in gebeden, financiën en aandacht. Gods zegen en een fijne zomer(vakantie) gewenst! Kom eens langs op Parklaan 111, 4102 EC Culemborg en maak kennis met onze nieuwe huisgenoot! 🐾
Hartelijke groeten, Heiko en Agnes.*

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een [mailtje](#).

Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via [werk van Heiko en Agnes](#) Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000 1021 474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. code 28571 Broek

Ons e-mailadres is: a.vandenbroek@agape.nl. Je kunt je [hier](#) uitschrijven of je gegevens [wijzigen](#).

This email was sent to redactie@vergaderingvangelovigen.info
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Heiko en Agnes van den Broek · Franciscusstraat1, 5042 HV Tilburg · Tilburg, NB 5042 · Netherlands

